



Boxer kringgroep Z.O. Drenthe

Opgericht in 1984



Examen 20 oktober gaat niet door!

Beste leden, aanvankelijk stond er komende zaterdag 20 oktober een officieel examen gepland, hierbij zou er Sph, VZH en IPO worden gekeurd. Vanwege omstandigheden gaat dit examen niet door! We hopen volgend voorjaar weer een nieuw examen te kunnen organiseren. Er is dus deze zaterdag gewoon training voor de liefhebbers.

Clubwedstrijd 30 oktober

Het is al even geleden, 1 september was onze laatste onderlinge clubwedstrijd. Op dinsdag 30 oktober staat de volgende clubwedstrijd gepland. Kijk voor de rest van het schema op de website.

Privacy verklaring

Een tijdje geleden hebben jullie een formulier toegestuurd gekregen met betrekking tot de nieuwe privacy wetgeving. Een aantal van de leden heeft deze al ingevuld en ingeleverd. Onze dank hiervoor. Graag nog een oproep aan de leden die dit nog niet gedaan hebben om dit toch nog zo snel mogelijk te doen. Zo kunnen wij als club onze gegevens het beste up to date houden.

Wie schrijft die blijft!

Hallo beste Boxervrienden, in het kader van wie schrijft die blijft, mag ik in deze nieuwsbrief mijzelf voorstellen. Mijn naam is Harry Hamminga en ben sinds een jaar of 3 lid van de Boxerkringgroep Z.O.Drenthe. Ik heb het levenslicht mogen aanschouwen op 14-02-1960 te Rotterdam, na hier een (hele) korte periode te hebben gewoond zijn we verhuisd naar Rolde en daar is ook mijn "honde" leven begonnen hierover zo meteen dan ook iets meer. Tegenwoordig woon ik met mijn vrouw Marjela, onze zoon Mike en de honden Sammy en Sweety in Dalen. Zoals ik al schreef is mijn "honde" leven in Rolde begonnen, als kind was ik altijd al gek van honden, ras, reu of teef, groot of klein het was niet belangrijk. als het maar een hond was, ik had al gauw door dat een hond niet alleen een hond was maar tevens een vriend(in) iemand waar je onvoorwaardelijk op kon vertrouwen, iemand die er altijd voor je was of je nou verdrietig, boos of in een andere stemming was hij of zij stond er altijd. Bij ons begon het allemaal met een "vuilnisbakken" ras een middelgroot zwart/wit teefje, Lianne. De aanschafkosten waren toen der tijd ook al niet voor de poes, namelijk 1 bos bloemen. Lianne heeft zo'n 14 jaar in huize Hamminga mogen vertoeven en wat een verdriet en ellende toen we haar in moesten laten slapen vanwege kanker.

Maar ja het leven gaat verder en onze ouders wilden geen hond weer want hun jongens stonden op het punt om op eigen benen te gaan staan en hun wilden de gebondenheid van een hond niet meer. Na uitgevlogen te zijn kwam het gemis van een hond toch weer terug, maar ik was inmiddels een rijwielzaak begonnen en wilde een hond die ik mee zou kunnen nemen naar de zaak dus het moest een gemakkelijk beest zijn, na enige tijd zoeken kwam ik terecht bij een Golden Retriever, Lâna voor ons op dat moment de ideale huis/winkel hond. Enige tijd later werd mij de mogelijkheid geboden om ook nog een horecabedrijf over te nemen, deze bleek echter redelijk inbraak gevoelig te zijn dus moest er maar een waakhond bij en dat werd onze Pâscha, een blonde Bouvier. Lâna is zo'n 9 jaar geworden en hebben we vanwege ziekte ook moeten laten inslapen. Pâscha is 14 jaar geworden en was van ouderdom "op". Inmiddels was onze zoon Mike geboren en het bleek al vrij snel dat hij een beperking had waar we onze handen aan vol hadden, dus besloten we om maar even een tijdje zonder hond te doen. Nou dat tijdje was snel om. Tijdens een wintersport vakantie kwam Marjela een jonge boxer tegen maar zweeg hierover tegen mij, totdat we op de terugreis waren naar huis, onderweg in de auto kreeg ik de mededeling "we nemen weer een hond en het word een Boxer!!" Ik: Wat een Boxer, zo'n beest wat zo kwijlt, echt niet. Maar ja, wie is er nu de baas in huis he, Marjela naar mensen bij ons uit de buurt die al Boxers hadden en het "toeval" wilde dat 1 van hun Boxers zwanger was en wij ook nog eens eerste keus hadden uit het nest. Nou daar kwam onze Boyca, een Boxerteefje, geloof dat na haar een uurtje in huis gehad te hebben het virus al begon toe te slaan, het alom bekend "BOXERVIRUS" heb ik het dan over. Heb nog geprobeerd om hier 'pilletjes' voor te krijgen maar het was (gelukkig) al te laat. Na enkele jaren werd er besloten om maar eens een nestje te gaan fokken, en een aantal prachtige pups kwamen ter wereld en onze Boyca bleek een super moeder. 1 van deze pups (teefje) werd verkocht aan een familie op Vlieland. Na een aantal jaren kregen we een telefoontje vanuit Vlieland dat hun hond zwanger was en pups kreeg, nadat de pups geboren waren moesten we natuurlijk even een kijkje nemen, dus op de boot naar Vlieland met de duidelijke afspraak "we laten ons niet verleiden" en wat denk je, MISLUKT! Onze Lanja was een feit. Hehe eindelijk ons "honde" gezin was compleet. Na enige tijd moest ook onze Lanja er aan geloven en werd er weer besloten om ook bij haar maar een nestje te gaan fokken, ook hier weer een aantal prachtige pups, ook Lanja bleek een super moeder te zijn, al dan niet met hulp van "oma" Boyca. Maar redeneerden wij, onze Boyca word oud, waarom zullen we niet zelf een pup houden van Lanja, zo gezegd zo gedaan en onze Sammy (de meest verwende uit het nest) was een feit. En we hadden een huis vol Boxers (3). Helaas hebben we een aantal jaren later Boyca in moeten laten slapen zij werd 12 ½ jaar en was "op". Enkele jaren later volgde (te snel) Lanja vanwege kanker, ook haar hebben we met pijn in het hart moeten laten gaan. Zij werd 9 jaar. Ja daar zit je dan, van 3 fijne boxers naar nog maar 1, een hard gelag zo in een paar jaar tijd, maar we nemen er geen 1 meer bij het is even goed zo zeiden we tegen elkaar. Maar ja, blijkbaar zijn we niet zo heel standvastig, ik kom thuis van een dag hard werken en Marjela verteld mij dat ze verliefd is, ik ook nog "ja weet ik op mij", haar antwoord: nee (schrik) op haar en ze laat me een foto van Sweety zien, oh jee het beruchte Virus begint weer op te spelen, oke waar woont Sweety, Duitsland, oke maak maar afspraak, nou jullie kennen de afloop. Inmiddels weten de meesten van jullie dat Sweety zwanger is van haar eerste nest en of we er 1 houden? Wie zal het zeggen. Sweety is dan eigenlijk ook diegene die ons heeft doen besluiten te gaan trainen bij de Boxerkringgroep Z.O. Drenthe, waar we wekelijks met veel plezier trainen. Waar we allemaal met hetzelfde Boxervirus besmet zijn en waar het een soort 2de thuis is. Harry, Marjela en Mike. Sammy en Sweety. Wij zouden het leuk vinden als Mariska en Alwin het volgende hoofdstuk van "wie schrijft die blijft" op zich zouden nemen.