



Boxer kringgroep Z.O. Drenthe

Opgericht in 1984



Nieuwe bestuursleden

Beste leden, een tijdje geleden deden wij de oproep voor nieuwe bestuursleden. Hiervoor hebben Arjan Schottert en Lies Beukema zich aangemeld. Vanaf heden zullen deze als ad interim toetreden tot het bestuur.

Uitreiking Ab Venema bokaal

Voor het nieuwe jaar is er een nieuwe opzet gemaakt voor de clubwedstrijden. Het programma is iets gewijzigd en vanaf dit jaar zullen we om de maand een wedstrijd houden. De eerste clubwedstrijd van 2018 zal gehouden worden op 27 februari. Hierbij wordt ook de winnaar van 2017 bekend gemaakt.

Jonge honden dag 22 april

Zoals bijna ieder jaar is er ook dit jaar weer een jonge honden dag in Emmen. Dit jaar wordt de jonge honden dag op 22 april gehouden. Wij hopen hier als club met alle leden weer een geslaagde dag van te maken! Hiervoor zijn we natuurlijk vrijwilligers nodig, maar ook weer prijsjes voor de verloting. Wil je de club steunen en heb je nog een leuk prijsje of iets anders leuks om te verloten thuis? Neem dit dan mee naar de club en meld het bij een van de bestuursleden. Ook is het dit jaar mogelijk om zelf een wedstrijd beker te sponsoren! Kosten hiervoor bedragen ongeveer 10 euro. Hiervoor krijg je een vermelding van je naam/bedrijf op de beker en in het clubblad.

Agenda 2018

Datum:	Activiteit:
27-2	Uitreiking bokaal 2017 en eerste clubwedstrijd 2018
10-3	Grote schoonmaak dag
22-4	Jonge honden dag

Wie schrijft die blijft!

In het kader van de rubriek wie schrijft die blijft is mij gevraagd hier een stukje te schrijven. Ik zal mij eerst voorstellen: mijn naam is Gido Neep en ben 26 jaar oud. Momenteel nog penningmeester en samen met Kayleigh al een jaar of 4 nu actief op de club. Mijn eerste kennismaking met de boxer gaat naar het jaar 2010. Het jaar waarop ik Kayleigh leerde kennen. In december 2010 zou ik voor het eerst bij haar thuis komen om mijn "toekomstige" schoonouders te ontmoeten. Nu zijn ze dat gelukkig nog steeds. In huize Klasens waren ze ook gek op boxers. Milo een witte reu en Mazzel een gestroomde teef, met Mazzel heeft mijn schoonmoeder ook eens een nestje gefokt waar ze nu nog steeds vol trots over praat. Op het moment dat ik voor het eerst bij ze thuis kwam was alleen Mazzel er nog, ondertussen een oude dame die aardig wat kwijl liet lopen. Ik in mijn nette outfit daar naar toe om goed voor de dag te komen... Maar nee hoor gelijk bij binnenkomst zat ik al helemaal onder het kwijl. Zo'n beest hoeft ik dus nooit zei ik toen nog! Toen we een aantal jaren daarna gingen samen wonen vonden we het toch wel stil in huis. Toen besloten we toch een hond te nemen. Geen kleine hond! En wel een leuk actief ding! Riep ik gelijk. Ik nam mijn eerdere woorden al snel terug en kwamen toch bij een boxer uit. Via internet waren wij aan het speuren naar pups. Na een tijdje zoeken kwamen we bij Arjan en Jacqueline uit, zij hadden nog een aantal pups beschikbaar. Een gele teef en wat witten. Ik wou geen witte maar Kayleigh was gelijk verkocht aan dat lieve hondje dat ze op schoot had. Uiteindelijk werd het toch het witte teefje Bailey waar we stapel gek mee zijn. Met haar hebben we vlot VZH gehaald en nu druk aan het pakwerken. Toch wouden we er nog wel zo'n clown bij en een speelmaatje voor Bailey. Nu bijna 3 jaar geleden hebben we dus Ece er bij genomen. Gelukkig achteraf nooit spijt gehad van deze keuze en genieten we nog iedere dag van onze blijde besties! Ik geef het 'stokje' door aan Arjan.

